

Pure verfijning

Vins d'Alsace zijn zuiver, puur en natuurlijk. Met aroma's van fruit, bloemen en kruiden.

- Pinot Blanc:** zacht en soepel.
- Riesling:** fris en verfijnd.
- Pinot Gris:** vol en stevig.
- Gewurztraminer:** krachtig en intens.

Wijnen uit de Elzas, een pure smaakexperience.

www.smaakexperience.com



Geen 18, geen alcohol



'Ik twijfelde, maar hij wilde scheiden'

Haar verhaal

Maaïke Goyens (35) heeft een relatie met Geert. Zijn twee kinderen wonen om de week bij hen.

„Cédric en ik zijn samen volwassen geworden. Dat schept een band, en wij verstaan elkaar nog altijd goed. Maar als mens zitten wij behoorlijk anders in elkaar. Dus ik vermoed, achteraf, dat we niet zo lang samen waren geweest als ik niet onbedoeld zwanger was geraakt op mijn twintigste. Cédric was 21. „In het laatste jaar van de middelbare school raakte het aan tussen ons. Ik ging studeren en had grote dromen. Als ik iets niet wilde, was het een voorstelbaar bestaan. Ik ben nog altijd een rusteloos persoon; voor Cédric is het gewone leven goed genoeg. Hij begon aan een studie maar ging al snel werken. We zaten in twee werelden - hij in het bedrijfsleven, ik in een academisch milieu. „Ik twijfelde vaak of we wel bij elkaar pasten, was bang dat we ieder een andere richting zouden uitgaan. Cédric stelde mij steeds gerust. Op zeker moment besloot ik om al mijn energie in de relatie te steken, en pijnlijk genoeg ging kort daarna Cédric twijfelen. Het heeft een paar maanden geduurd voor hij een beslissing kon nemen, daar heb ik het erg moeilijk mee gehad. Uiteindelijk wilde hij scheiden. Onze zoon Maxime was zes, onze dochter Margot één. Pas na twee jaar kwam ik emotioneel weer op mijn pootjes terecht. Als ik niet toevallig net in die periode, naast mijn werk als advocaat, bezig was geweest met een opleiding tot mediator, waren de conflicten met Cédric misschien wel uit de hand gelopen. Nu werd me steeds een spiegel voorgehouden. „Intussen is ons contact weer uitstekend. We respecteren hoe wij ieder - totaal verschillend - onze rol van ouder invullen. Cédric is veel makkelijker dan ik, maar heel sociaal, hij praat vlot met iedereen. Dat zie ik ook bij Maxime, en daar ben ik heel blij om. We doen geregeld dingen samen met de twee gezinnen, soms gaan Cédric en Geert spontaan met Maxime naar het voetballen.”

Maaïke en Cédric waren bijna tien jaar bij elkaar en hebben samen een zoon (15) en een dochter (9).



Cédric en Maaïke in 2006

Uw verhaal in deze rubriek? Mail naar exgenoten@nrc.nl

'We konden niet meer onszelf zijn bij elkaar'

Zijn verhaal

Cédric Mach (37) heeft een relatie met Laetitia. Samen hebben ze een dochtertje (bina 3).

„Maaïke en ik zaten al een tijdje bij elkaar in de klas. Ik vond haar een toffe meid, iemand met wie je kon lachen en plezier maken. Zo is het stilletjes aan gegroeid tussen ons. Na het eindexamen ging Maaïke een jaar naar Amerika. Halverwege het jaar zocht ik haar op in Minnesota. De relatie bleek - van haar kant - te zijn bekoeld, en toen ze weer thuis was, kwam het even tot een breuk. Maar we pakten de draad weer op en niet lang daarna bleek ze zwanger. Paniek natuurlijk. Maar wisten al snel dat abortus voor ons geen optie was. „Ik verhuisde van Leuven naar Brussel, daar gingen we samenwonen. De eerste jaren hebben we het eigenlijk heel goed gehad. Wel leidden we nogal verschillende levens, Maaïke studeerde, ik werkte. En dan nog een baby erbij. Ik denk dat we geleidelijk aan te weinig oog kregen voor elkaars diepste gevoelens. Dat kwam zeker ook doordat we zo jong vader en moeder waren geworden. Er ontstond een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Voor mijn werk ging ik een of twee maal per jaar naar het buitenland, daar had Maaïke veel moeite mee, bang dat ik het met iemand anders zou aanleggen. Op zeker moment konden we niet meer onszelf zijn bij elkaar. „Er brak een onduidelijke, moeilijke periode aan. In mijn hoofd had ik besloten dat ik wilde scheiden, maar ik durfde dat niet hardop en recht in haar gezicht te zeggen, waardoor het maanden heeft aangeslept. Dat verwijt ik mezelf. „De eerste tijd na de scheiding zagen we elkaar alleen tijdens de overdracht van de kinderen, die verliep altijd stroef. Geleidelijk aan kregen we weer gesprekken samen, en hebben we dingen uitgepraat. Mettertijd zijn we weer vrienden geworden. We wonen ook weer bij elkaar in de buurt, dat geeft stabiliteit en zekerheid voor de toekomst.”

Brigit Kooijman

NRC lux webwinkel

Bouw je robots

Lezen en bouwen

Robots zijn niet meer weg te denken uit de wereld van tegenwoordig. Overal waar je kijkt, zijn robots aan het werk. Dit boek legt in duidelijke tekst, snelle weetjes en heldere illustraties uit hoe robots in elkaar zitten en wat ze allemaal kunnen. Uw kind bouwt daarna zelf 3 bewegende robots met de stevige bouwstukken. Fraai vormgegeven en leerzaam!



7-12 jaar



De mooiste cadeaus op nrclux.nl



30 pagina's
+ 3 bouwpakketten
17⁹⁵

Telefonisch bestellen 088-5720572 (keuze 7/tijdens kantooruren)

Bestel uw cadeaus op nrclux.nl