

# Dirk-Jan zag stijn snel als zijn eigen kind

## *Haar verhaal*

Nanda Burke (41, HR-manager) heeft sinds 2005 een relatie met Jille. Samen kregen ze na Jasper nog een tweede zoon, Stijn (6).

„Met niemand kan ik beter lachen dan met Dirk-Jan. Ik ben ontzettend blij dat hij nog in mijn leven is, als goede vriend en vader van mijn kinderen. Dat is niet vanzelf gegaan. In mei 2005 gingen we uit elkaar, terwijl we pas getrouwd waren en Jasper net geboren was.

„Tijdens mijn zwangerschap was ik totaal onverwacht verliefd geworden op iemand anders. Ik was in paniek. Dit gaat me niet gebeuren, dacht ik. Dit gaan we oplossen. Weg managen. Ik hoopte dat het de hormonen waren en dat het over zou gaan na de bevaling. Nog maar een paar maanden daarvoor was ik uit volle overtuiging met Dirk-Jan getrouwd en ik hield van hem. Maar de verliefdheid ging niet over. Ik was bang dat ik voor altijd het gevoel zou houden dat ik eigenlijk bij Jille had moeten zijn.

„De wereld viel over me heen toen ik bij Dirk-Jan wegging. Niet alleen hij was boos, ook mijn ouders. Ik begreep dat ik op de blaren moest zitten. Door vol te houden en te blijven laten zien hoeveel ik van iedereen hield, hoopte ik dat het op een dag goed zou komen. En dat is gebeurd.

„Vanaf het begin was Jasper voor Jille een eigen zoon. Toen ik zwanger was van Stijn leek het ons mooi als Dirk-Jan op zijn beurt voor hem óók een vader zou kunnen zijn. Hij reageerde afhoudend toen we hem dit voorlegden, maar op het moment dat hij voor het eerst in de wieg keek, zag ik aan zijn gezicht dat het wel goed zat. Al snel zag hij Stijn volledig als zijn eigen kind. Jasper en Stijn hebben dus twee vaders, wat weleens voor verwarring zorgt. Toen Jille en Dirk-Jan samen naar een schooltoneelstuk gingen, dachten sommige ouders dat ze een homostel waren, en ik kennelijk de draagmoeder. We hebben met zijn allen reuze lol om dit soort misverstanden.”

Nanda Burke en Dirk-Jan Toet waren vijf jaar bij elkaar en hebben een zoon. Of eigenlijk twee.



Nanda en Dirk-Jan op 19 december 2003

# Jille is als een vader voor mijn zoon

## ***Zijn verhaal***

Dirk-Jan Toet (46, marketing director) heeft sinds twee jaar een relatie met Jennifer.

---

„Toen ik Nanda leerde kennen tijdens het carnaval in Den Bosch, nu veertien jaar geleden, duurde het niet lang voor ik wist dat ik haar wou. Zij twijfelde nog even omdat ze net een relatie achter de rug had, maar daar liet ik me niet door afschrikken. Het werd al snel heel intens tussen ons, binnen een jaar gingen we samenwonen, en eind 2003 zijn we getrouwd. Een jaar later werd Jasper geboren.

„De maand na de geboorte vertelde Nanda dat ze verliefd was op iemand anders. Dat was zeer schokkend voor mij. We hebben het nog wel een tijdje serieus geprobeerd; het paste ook niet in Nanda's plan dat het zo zou lopen. Maar als je je hart hebt verloren aan iemand, is het blijkbaar moeilijk om daar van terug te komen.

De eerste weken, maanden, was ik erg boos. Oké, als jij weggaat, neem ik Jasper mee, was een gedachte die in me opkwam. Maar ik heb steeds gedaan wat het beste was voor hem. Ik verplaatste me in hem - en zo werden bepaalde keuzes uiteindelijk heel makkelijk. Geen nare dingen over Nanda zeggen waar hij bij was, proberen om de overdracht zonder spanning te laten verlopen. Toen Jasper ging praten, was de vraag of hij Jille 'papa' mocht noemen of niet. Dan moet je even diep ademhalen, tot je denkt: als hij dat graag wil, waarom niet?

„Nu, achteraf, vind ik het alleen maar fijn dat Jille als een vader is voor mijn zoon. Als er dan toch iemand anders moet zijn, dan maar iemand die goed met de kinderen omgaat. Wat ik heel mooi vond was dat hun zoon Stijn, die al snel altijd met Jasper meekwam naar mij, op zeker moment 'papa' tegen me ging zeggen. Jille noemde dat 'kosmische gerechtigheid', een uitspraak die me raakte.”

**Brigit Kooijman**