

## 'Praten over 'ons' doen we nog steeds niet'

### Haar verhaal

Hannie Plomp (58) heeft geen relatie. Ze heeft met Jan Pieter drie kinderen en drie kleinkinderen.

„Nog geen achttien was ik toen ik Jan Pieter leerde kennen bij de protestantse jongerenvereniging in Nijverdal, waar we woonden. Ik kwam net kijken. Hij was zes jaar ouder, studeerde rechten in Groningen, hij was echt al een man. Dus dat hij op mij viel, vond ik erg leuk. Al had ik geen idee wat hij van mij verwachtte, of wat ik van hem kon verwachten.

„Na drie jaar verkering trouwden we. Onze rolverdeling was traditioneel: ik was thuis bij de kinderen, Jan Pieter werkte. Eerst voor het Rode Kruis, later voor de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). Hij was vaak weg, ook naar het buitenland. Hij heeft zelfs een jaar in Bosnië gewoond. Na twintig jaar kreeg ik er steeds meer moeite mee dat hij zo weinig thuis was, en niet aan ons, het gezin leek te denken. Erover praten met hem lukte niet. Ik heb weleens expres gemene dingen tegen hem gezegd, om hem maar uit zijn tent te lokken. Maar er kwam nooit een reactie. „Op een avond zaten we samen aan tafel te eten, en ik dacht: nu stop ik ermee. Nu ben ik nog jong genoeg om opnieuw te beginnen. En ik schreef hem een brief om te zeggen dat ik wilde scheiden. Ook daar reageerde hij aanvankelijk niet op, pas toen ik erover begon. Hij was het er eigenlijk wel mee eens, zei hij. In de loop van de jaren waren er al stukjes van de relatie afgestorven, het afscheid zelf was minder verdrietig dan de aanloop ernaartoe.

„We zijn nog steeds samen ouders, en grootouders. Als een van de kinderen jarig is, kopen we samen een cadeau, 's zomers barbecuen we met zijn allen. Jan Pieter is nu veel meer betrokken. Tot mijn verbazing nodigt hij de kinderen weleens uit om een dagje op stap te gaan. Maar praten over 'ons' doen we nog steeds niet. Op de dag dat bij hem en bij mij de brief van de officiële scheiding in de bus viel, hebben we ieder in ons eentje staan huilen.”

## Hannie Plomp en Jan Pieter Wieldraaijer waren 31 jaar samen, tot Hannie besloot opnieuw te beginnen.



**Jan Pieter en Hannie** met kinderen in 1995 in Antwerpen. Een van hen maakte de foto.

Uw verhaal in deze rubriek? Mail naar [exgenoten@nrc.nl](mailto:exgenoten@nrc.nl)

## 'Ik ben veranderd, socialer geworden'

### Zijn verhaal

Jan Pieter Wieldraaijer (64), zzp'er, heeft geen nieuwe relatie.

„Het eerste jaar dat ze op onze jongerenvereniging zat, was Hannie me niet opgevallen, maar toen was ze ook pas zestien. Daarna kreeg ik ineens oog voor haar, zag ik hoe leuk ze eruit zag met haar lange blonde haar, en wat een prettig persoon ze was.

„We hebben het heel lang goed gehad samen, totdat wijvingen de overhand kregen. Ik was niet blij toen er een derde kind bleek aan te komen. Thomas, die nu 23 is en zelf een geweldige zoon heeft op wie ik straks ga passen. Kinderen kwamen voor mij op het tweede plan, voor mijn werk moest veel wijken. Dat leverde meningsverschillen op tussen Hannie en mij. Ik was bovendien geen prater. Hannie werd geregeld kwaad op mij omdat ik niets terugzei.

„Dat jaar in Bosnië was een soort vlucht uit de situatie thuis, al vond ik het ook rot om het gezin achter te laten. Ik heb veel gemist van de kinderen, en zij hebben mij gemist. Of het nu de wijsheid is die met de jaren komt, of de kleinkinderen, maar ik ben nu heel anders. Ik ben nog steeds geen gevoelsmens, maar ik ben wel socialer geworden. Toen Hannie wegging, moest ik alles ineens in mijn eentje doen. Niet alleen het huishouden, maar ook aandacht geven aan mensen. Ik kreeg veel waardering voor hoe Hannie dat al die jaren had gedaan. Ik heb er nu plezier in om de kinderen te kunnen ondersteunen.

„Laatst ontmoette ik een stel dat voor de tweede keer met elkaar getrouwd was. Niet dat ik dat voor Hannie en mij zou willen, maar ik vind het wel heel fijn dat we elkaar nog geregeld tegenkomen, en dingen gezamenlijk doen. Dit weekend gaan we met zijn tweeën op stap. Naar een 25-jarig huwelijksfeest, ha!”

### Brigit Kooijman

M.m.v. Marina Schriek, auteur van *Gefeliciteerd met je echtscheiding*.